



DIENST MET BELANGSTELLENDEN

KUNT U MIJ ZEGGEN WIE GOD IS?

Zondag 27 januari 2019

in de Grote Kerk

aan de Loolaan te Apeldoorn

aanvang: 19.00 uur



Thema:

“Jozua, anders dan anderen...”

Medewerkenden:

Ds. P. M. van der Meulen, voorganger

Dhr. Wim Magré, organist

Mevr. Anita Faber, trompettiste

-Voor de dienst: Orgelspel

-Samenzang: Hervormde bundel 112: 1 en 2

1. Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in ene dopen,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

2. Vergaard uit alle streken
in heel de wereld een,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Een bede vouwt de handen,
een zegen breekt het brood,
een vuurbaak staat te branden
in 't duister van de dood.

-Samenzang: ELB 189a: 1 en 3

1. Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

3. Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

-Samenzang: Opwekking 277 (*het lied wordt 2x gezongen*)

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Prijs de Geest die in ons woont.
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig. Prijs de Koning der eeuwigheid.
Stralend licht Morgenster, niemand is als U. Prijs hen tot in eeuwigheid.

-Welkom en mededelingen

(hierna gaat gemeente zo mogelijk staan)

-Intochtslied: ELB 166: 1, 2, 3 en 4

1. Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een laaiend vuur in ons branden.

Stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen.

2. Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen.

Uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen.

Gij houdt de wacht
en ook al dreigt soms de nacht,
reeds glanst het licht van de morgen.

3. Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden vergeten
en van vergeving en vrede niet meer willen weten.

Kom dan met vuur,
uw liefde, louter en puur,
kent lengte, hoogte noch breedte.

4. Vader, U loven wij, draag ons door schade en schande.

Dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden.

Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen.

-Stil gebed

-Votum en groet

(hierna gaat gemeente zitten)

-Samenzang: ZG 291: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (*melodie Gezang 281*)

1. Ik leef vandaag als koningskind,
blijmoedig leef ik van de wind.

Ik ben voor niets en niemand bang,
mijn leven duurt nog eeuwen lang.

2. Al wat er was is nu voorbij,
en morgen zorgt de Heer voor mij
dus zing ik deze dag mijn lied,
ik voed vandaag mijn heimwee niet.

3. Het heeft geen zin om stil te staan,
bij alles wat heeft afgedaan,
wat was dat geef ik U, o Heer,
ik leg het in uw handen neer.

4. Al weet geen mens wat hij zal zien,
verdriet of vreugde, dood misschien,
door ziekte, oorlog, hongersnood,
wij eten heden levend brood.

5. En als de laatste vijand komt,
mijn adem stokt, mijn stem verstomt,
dan gaat nochtans het loflied door,
als ik de hemel zingen hoor.

-Gebed om de Heilige Geest

-Schriftlezing: Jozua 3 en 4: 1-12

-Samenzang: ELB 186a: 1, 2 en 3

1. Leid mij Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.

Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.

3. Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom.

-Verkondiging

-Samenzang: Gezang 429: 1, 2 en 3

1. Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindelijk alles u ten zegen,

-Geloofsbelijdenis

-Samenzang: Gezang 349: 1 en 2 (*melodie gezang 467*)

1. O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,

6. Ik leef vandaag als koningskind,
ik weet: het rijk van God begint.
Wanneer ik Christus achterna,
niet verder dan zijn voetstap ga.

2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeïend naar uw beeld, o Heer.
Brood des Levens, brood des hemels
voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.

Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

2. Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

(gemeente gaat zo mogelijk staan)

wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

2. O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,

doe ons hun broeders zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.
(hierna gaat gemeente zitten)

-Dankgebed en voorbeden

-Collecte – 1^e Diaconaal project
– 2^e Kerk
– 3^e Kosten DMB dienst

-Samenzang: Opwekking 770

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

(gemeente gaat zo mogelijk staan)
2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen,
U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4. 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

5. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

6. 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

-Zegen

-Orgelspel

U bent van harte welkom in het midden van de kerk voor een kop koffie of thee.

Voor de voortzetting van deze DMB diensten zijn giften welkom op
NL14 INGB 0003 9354 46 t.n.v. penningmeester DMB Apeldoorn

Wilt u contact met de predikant?
E-mail : v.dermeulen@gmail.com

De volgende Dienst met Belangstellenden wordt gehouden op D.V. 24 februari 2019
eveneens in de Grote Kerk aan de Loolaan te Apeldoorn, aanvang 19.00 uur.

Voorganger: Ds. P. van Duijvenboden
Organist: Dhr. Henk van der Maten, m.m.v. koor ACM te Apeldoorn

Diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via de kerkradio 87,6 MHz kanaal 915 of via www.grotekerkapeldoorn.nl
(luisteromroep)

Contact adres commissie dmbapeldoorn@gmail.com en www.facebook.nl/dmbapeldoorn