



DIENST MET BELANGSTELLENDEN

KUNT U MIJ ZEGGEN WIE GOD IS?

Zondag 24 februari 2019

in de Grote Kerk

aan de Loolaan te Apeldoorn

aanvang: 19.00 uur



Thema:

“Wandel met wijsheid”

Medewerkenden:

Ds. P. van Duijvenboden, voorganger

Dhr. Henk van der Maten, organist

M.m.v. koor ACM o.l.v. dhr. Jacob Schenk

Pianist dhr. Wilco Veldkamp

-Voor de dienst: Orgelspel

-Samenzang: Joh. de Heer 657

1. Ik wil zingen van mijn Heiland,
van Zijn liefde, wondergroot.
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood

Refrein

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen.
Hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf

Refrein

4. Ik wil zingen van mijn Heiland.
Hoe Hij smarten leed en pijn.

-Samenzang: Joh. de Heer 133

1. Hij die rustig en stil
zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft.
Die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde die nimmer verdooft.

Refrein

Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser .
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade.
Droeg mijn schuld en ik was vrij!

3. 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen.
Spreken van Zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven.
Over zond' en satans macht.

Refrein

Om mij 't leven weer te geven.
Eeuwig eens bij Hem te zijn.

Refrein

Refrein:

Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.

2. Loeit de levensorkaan,
komt er zorg op ons aan:
't is Zijn glimlach, die alles verdrijft.
Klagen, zuchten, geweent,
vrees en twijfel gaan heen,
als wij rustig vertrouwen in Hem.

Refrein

3. Wordt u moeite en strijd
door de mensen bereid.
Zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed!
Hij draagt u, ook uw kruis,
brengt straks veilig u thuis,
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed'.

Refrein

5. O, hoe groot is 't genot,
als men wandelt met God,
hier door 't leven gaat, eerlijk oprecht,

-Welkom en mededelingen

-Stil gebed

-Votum en groet

-Samenzang: Psalm 105: 2 en 3
2. Juicht, elk om strijd, met blijde galmen.
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen.
Beroemt u in Zijn heil'gen naam.
Dat die Hem zoeken, nu te zaâm.
Hun hart verenen tot Zijn eer,
en zich verblijden in den HEER!

-Gebed om de Heilige Geest

-Schriftlezing: Spreuken 8: 12-21

-Koor: -*Spirit of the living God*
 -*Gedenk aan mij*

-Schriftlezing: Kolossensen 4: 2-6

Refrein:

Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.

4. Blijf getrouw tot de dood,
zorg in voorspoed of nood,
dat toch nimmer het vuur in u doov'!
Wat Hij zegt, moet gedaan,
waar Hij zendt, moet gij gaan,
geen bezwaren; vertrouw en geloof.

Refrein

als in droefheid of vreugd,
men in Hem zich verheugt,
en zijn al op 't altaar heeft gelegd.

Refrein

(hierna gaat gemeente zo mogelijk staan)

3. Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte.
Naar Hem, die al uw heil bewerkte.
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht.
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht.
Aan Zijn doorluchte wonderdaân.
En wilt Zijn straffen gadeslaan.

(hierna gaat gemeente zitten)

-Koor: -Into my heart
 -Liefde

-Verkondiging: “Wandel met wijsheid”

-Samenzang: Gk 63

1. Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk're dal ligt achter mij.
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen.
Welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus.
En 'k luister naar Zijn dierb're stem.
En niets kan mij van Jezus scheiden.
Sinds ik wandel in het licht met Hem.

2. Ik wandel in het licht met Jezus.
Mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven.
Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein

3. Ik wandel in het licht met Jezus.
O, mocht ik zelf een lichtje zijn.
Dat straalt te midden van de wereld .
Die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Refrein

-Geloofsbelijdenis

(gemeente gaat zo mogelijk staan)

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; Ten derden dage wederom opgestaan van de doden.
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders.
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heiligen Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
Vergeving der zonden; Wederopstanding des vleses; En een eeuwig leven.

-Samenzang: Opwekking 320

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heil'ge Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een'ge in Zijn troon.

2. Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

(hierna gaat gemeente zitten)

-Koor: -Grote God
 -Blijf bij mij Heer

-Dankgebed en voorbeden

- Collecte** – 1^e Diaconaal project
- 2^e Kerk
- 3^e Kosten DMB dienst

-Samenzang: Joh. de Heer 5 (gemeente gaat zo mogelijk staan)

1. Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer?

Zou ik immer aan Hem twijf'len, die mij voortleidt keer op keer?

Zoete troost en zaal'ge vrede, heb ik steeds op Zijn bevel.

'k Weet wat hier mij overkome, Hij maakt alle dingen wel.

2. Al de weg leidt mij mijn Heiland, troost geeft Hij tot in de dood.

Als ik zwak ben in beproeving, sterkt Hij mij met 't hemels brood.

Als mijn schreden soms gaan wank'len en mijn ziel van dorst versmacht

geeft Hij mij het levend water, en vernieuwt mijn levenskracht.

3. Al de weg leidt mij mijn Heiland, door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij, in het zalig Vaderhuis.

Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven, aan Zijn voeten nederleg,

zal mijn lied voor eeuwig wezen: "Jezus leidde m'al de weg".

-Zegen

-Orgelspel

U bent van harte welkom in het midden van de kerk voor een kop koffie of thee.

Voor de voortzetting van deze DMB diensten zijn giften welkom op
NL14 INGB 0003 9354 46 t.n.v. penningmeester DMB Apeldoorn

Wilt u contact met de predikant?

E-mail : pvduijvenboden@kpnmail.nl

De volgende Dienst met Belangstellenden wordt gehouden op D.V. 31 maart
eveneens in de Grote Kerk aan de Loolaan te Apeldoorn, aanvang 19.00 uur.

Voorganger: Ds. P. M. van der Meulen, Apeldoorn

Organist: Dhr. Wim Magré

Diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via de kerkradio 87,6 MHz kanaal 915 of via www.grotekerkapeldoorn.nl
(luisteromroep)

Contact adres commissie dmbapeldoorn@gmail.com en www.facebook.nl/dmbapeldoorn